

Ik,
erken dat we allemaal weleens
psychisch uit balans zijn.
Ik kijk daar niet van op en kijk
er niet op neer. We zijn allemaal
mens en dat verbindt ons.
Iedereen heeft talent en ik zorg
dat ik daar oog voor houd.
Ik strijd tegen stigma.

Wat doe jij?

